



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 23 april 2023
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3^e Zondag van Pasen ~



Voorganger	: ds. Lennart Heuvelman uit Naarden
Ouderling van dienst	: Liesbeth Spigt
Diaken	: Bart Kramer
Orgel	: Dirk Out
Koster	: Adriana Verkuyl



'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' - door Anton Robert Leinweber (1845-1921)

VOORBEREIDING

Orgelspel: 'Thema met variaties' van Teke Bijlsma (1936- 2023)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst - allen gaan staan

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer
Allen :*die hemel en aarde gemaakt heeft*
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :*en niet laat varen het werk van zijn handen.*

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen :*Amen.*

Intredelielied: Psalm 67: 1 en 3

Componist Straatsburg 1545/Lyon 1547 – Psalm 33, Dichter Martinus Nijhoff

1 God zij ons gun-stig en ge - na - dig,
Hij schen-ke ons 't ge - ze - gend licht
dat o - ver - vloe - dig en ge - sta - dig
straalt van zijn hei - lig aan - ge - zicht:
op - dat hier op aar - de
elk uw weg aan-vaar - de
en tot U zich wend',

zo, dat al - ler - we - gen
 ie - der volk de ze - gen
 van uw heil er - kent.

- De aarde heeft de vrucht gegeven,
 die door de hemel werd verwekt,
 en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
 waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
 God is ons genegen,
 onze God geeft zegen,
 Hij die alles geeft,
 Hij zal zijn geprezen,
 Hem zal alles vrezen
 wat op aarde leeft.

allen gaan zitten

Gebod om ontferming

Na het "... zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:

Ont - ferm U, Heer, naar de maat van Uw lief - de!
 Ont - ferm U, toch met de ruim - te van uw hart.

Zingen: Lied 713:1, 2 en 5

Componist Willem Vogel, Dichter Willem Barnard

1 Wij moe-ten Go - de zin - gen
hal - le - lu - ja,
om al - le goe - de din - gen
hal - le - lu - ja,
al zijn wij vreem-de - lin - gen
in schan-de en in scha,
Gij zendt uw ze - ge - nin - gen
hal - le - lu - ja.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in shade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Micha 4: 1-5

- 1 Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
- 2 machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
- 3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal nog weten wat oorlog is.
- 4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
- 5 Laat andere volken hun eigen goden volgen –
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Zingen: Lied 1013

Componist Jan Raas, Dichter Jan Jetse Bol



1 Als al-le men-sen vo-gels dro-men



met wit-te ve-ren van sa - tijt



of vol-ge-la-den ap-pel - bo-men,



zal er dan al vre-de zijn?

2. Als alle mensen zich vermaken
met dansen op een open plein,
als alle mensen oorlog staken,
zal er dan al vrede zijn?
3. Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?
4. Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan al vrede zijn?

Tweede lezing: Johannes 21: 15-24

- 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:
'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief,
meer dan de anderen hier?'
- Petrus antwoordde:
'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.'
- Hij zei:
'Weid mijn lammeren.'
- 16 Nog eens vroeg Hij:
'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?'
- Hij antwoordde:
'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.'
- Jezus zei:
'Hoed mijn schapen,'
- 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem:
'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?'
- Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei:
'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.'
- Jezus zei:
'Weid mijn schapen.
- 18 Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'
- 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God.
Daarna zei hij:
'Volg mij.'
- 20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden.
- 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus:
'En wat gebeurt er met hem, Heer?'
- 22 Maar Jezus antwoordde:
'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.
Maar jij moet mij volgen.'
- 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'
- 24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Zingen: Lied 362 Componist Bernard Huijbers – 'Een smekeling, zo kom ik tot uw troon', Dichter Hub Oosterhuis



1 Hij die ge-spro-ken heeft een woord dat gaát,
een tocht door de woes-tijn, een weg ten le - ven,
een spoor van licht dat als een hand-schrift staat
te - gen de zwart-ste he-mel aan-ge-schre - ven:
Hij scheidt ons hier een nieu-we da-ge-raad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet be-ge - ven'.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzingen.

VERKONDIGING

Orgelspel: 'Schafe können sicher weiden' van Johann Sebastian Bach (1685-1759)

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^o: Inloophuis De Tweede Mijl / 2^o: Kerk

De naam 'De Tweede Mijl' verwijst naar een uitspraak van Jezus. Tijdens de Romeinse bezetting van Israël, kon een Romeinse soldaat een willekeurige Jood op straat aanspreken en hem dwingen een mijl zijn bagage te dragen. Jezus zei tegen zijn volgelingen daarover: 'Als iemand u dwingt één mijl te gaan, ga er twee' (Mattheüs 5: 41). In het inloophuis van Stichting De Tweede Mijl in Amsterdam lopen ze ook die tweede mijl voor dak- en thuislozen. Elke dag bieden ze méér dan er verwacht wordt door de gemiddeld 125 bezoekers. Door gastvrij en dienstbaar te laten zien wie Jezus is. De gasten kunnen bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding.

U kunt een bijdrage doen op rekening NL91 RABO 0370 2854 41 t.n.v. Stichting de Tweede Mijl, Amsterdam

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Orgel improvisatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden.

Zingen: Lied 961

Componist Floris van der Putt, Dichter Huub Oosterhuis



Nie-mand leeft voor zich-zelf



nie-mand sterft voor zich-zelf.



Wij le-ven en ster-ven voor God on-ze Heer,



aan Hem be-ho-ren wij toe.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met lied 368f

Componist Paul Schollaert, Dichter Paul Schollaert



We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7

Componist Frits Mehrters, Dichter Willem Barnard



2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b



Onze koster Marjan Wormsbecher gaat met pensioen!

Na de dienst nemen we afscheid van haar.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan vragen wij u na de zegen te gaan zitten voor een officieel gedeelte in de kerkzaal.

Daarna gaan we naar het Kerkelijk Centrum voor koffie met iets lekkers en een glaasje.

Daar kunt u persoonlijk afscheid nemen van Marjan.

Orgelspel: 'Sortie' van Louis James Alfred Lefébure-Wely (1817-1869)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Inloophuis De Tweede Mijl / Kerk

MEDEDELINGEN

Agenda

di 25-04	10.30	Leeskring, KC
wo 26-04	10.00	Kleien met Ernst, KC
	14.00	Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
	20.00	ABC cursus met ds. Jessa van der Vaart, KC
do 27-04	10.30	Koffieochtend met Koningsdag op groot scherm, KC
	12.00	Koningsdagconcert, Dorpskerk

Filmmiddag 24 mei

Op woensdag 24 mei kunt u de film “De beentjes van Sint-Hildegard” komen kijken in het Kerkelijk Centrum. Aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. Na afloop van de film is er nog een gezellig samenzijn.

Er wordt voor deze bijeenkomst een bijdrage in de kosten gevraagd van € 5,00. Opgeven en betalen voor deze bijeenkomst kan op het kerkelijk bureau.

Zondag 23 april 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Lennart Heuvelman uit Naarden

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren

Nieuw vanaf vandaag: Orgelpunt met Bert Wisgerhof

In deze uitzending staat Jacques-Nicolaas Lemmens centraal, die 200 jaar geleden werd geboren. Deze Vlaamse componist was een briljant organist, die de orgelwerken van Bach in Parijs introduceerde. De Franse kranten gaven hoog op van zijn virtuositeit, de kerken waar hij zijn concerten gaf zaten dan ook tjokvol. Lemmens was bovendien een eminent orgeldocent. Onder zijn leerlingen treffen we grote namen aan als Charles-Marie Widor en Alexandre Guilmant. Lemmens publiceerde een uitgebreide orgelmethode, die tot de dag van vandaag betekenis heeft. Verder componeerde hij drie sonates voor orgel, waarin de invloed van het gregoriaans herkenbaar is. Met zijn vrouw, een Engelse sopraan, toerde hij door vele landen om er samen concerten te geven. Hij was ook de stichter van een opleiding voor musici in Leuven, die we vandaag de dag kennen als het Lemmensinstituut, een nog steeds gerenommeerd conservatorium. Presentator Bert Wisgerhof portretteert in deze uitzending muzikaal deze grote Belgische orgelmeester.

Dinsdag 25 april 2023 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Theodoor Meedendorp / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 30 april 2023 in de Dorpskerk

aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

*U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*