



ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 23 januari 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4^e Zondag van Epifanie ~



Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof
Diaken : Bart Kramer
Orgel : Agnes van Bekkum
Solisten : Joke Aleman en Frank Cornet
Koster : Marjan Wormsbecher

VOORBEREIDING

Orgelspel

Woorden van welkom

Openingslied (solisten): Psalm 67: 1 en 2

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen :Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen :Amen.

Vervolg aanvangslied: Psalm 67: 3

Gebed om ontferming

Loflied (solisten): Lied 217: 1, 2 en 5

Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT

Schriftlezing: Micha 4: 1-4 *NBG aangepast*

- 1 En het zal geschieden in de laatste dagen:
dan zal de berg met het huis van JHWH
vast staan als de hoogste der bergen
en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
- 2 En volkeren zullen daar naartoe stromen
en vele naties zullen optrekken en zeggen:
Kom, laten wij opgaan
naar de berg van JHWH,
naar het huis van de God van Jakob,
opdat hij ons leert aangaande zijn wegen
en opdat wij zijn paden bewandelen.
Want van Sion zal onderricht (thora) uitgaan
en het woord van JHWH uit Jeruzalem.
- 3 En hij zal richten tussen vele volkeren
en recht spreken over machtige naties
tot in verre landen.
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden
en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen
en zij zullen de oorlog niet meer leren.
- 4 Maar zij zullen zitten,
een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom,
zonder dat iemand hen opschrikt;
want de mond van JHWH van de hemelse machten
heeft gesproken.

Lied (solisten): Lied 316: 1 en 2

Schriftlezing: Johannes 1: 35-51 *NBG aangepast*

- 35 De volgende dag stond Johannes daar weer
met twee van zijn leerlingen.
- 36 En toen hij Jezus zag gaan, zei hij:
Zie, het lam Gods!
- 37 En de twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en volgden Jezus.
- 38 Maar Jezus keerde zich om
en zag dat zij hem volgden
en hij zei tot hen:

- Wat zoeken jullie?
Zij zeiden tot hem:
Rabbi,
- wat vertaald wil zeggen: 'Meester' –
waar houdt u verblijf?
- 39 Hij sprak tot hen:
Kom en jullie zullen het zien.
Zij kwamen en zagen waar hij verblijf hield
en zij bleven die dag bij hem;
het was omstreeks het tiende uur.
- 40 Andreas, de broer van Simon Petrus,
was een van de twee
die het van Johannes gehoord hadden
en hem gevolgd waren;
- 41 deze vond eerst zijn broer Simon
en zei tot hem:
Wij hebben de Messias gevonden!
- wat betekent: Christus.
- 42 Hij leidde hem naar Jezus.
Jezus zag hem en zei:
Jij bent Simon, de zoon van Johannes,
je zult heten Kefas,
wat vertaald wordt met Petrus.
- 43 De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken
en hij vond Philippus.
En Jezus zei tot hem:
Volg mij!
- 44 Philippus nu, was uit Betsaida,
de stad van Andreas en Petrus.
- 45 Philippus vond Nathanaël
en zei tot hem:
Degene die Mozes heeft beschreven in de wet
en de profeten ook,
die hebben we gevonden:
Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth.
- 46 Nathanaël zei tot hem:
Kan er uit Nazareth iets goeds komen?
Philippus zei tot hem:
Kom en zie.
- 47 Jezus zag Nathanaël tot hem komen
en zei over hem:
Zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.

- 48 Nathanaël zei tot hem:
Vanwaar kent u mij?
Jezus antwoordde en zei tot hem:
Voordat Philippus je riep
zag ik je onder de vijgenboom.
- 49 Nathanaël antwoordde hem:
Rabbi, u bent de zoon van God,
u bent de koning van Israël!
- 50 Jezus antwoordde en zei tot hem:
Omdat ik tegen je zei
'ik zag je onder de vijgenboom',
geloof je?
Je zult grotere dingen zien dan deze.
- 51 En hij zei tot hem:
Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg jullie,
je zult de hemel open zien
en de engelen opstijgen en neerdalen
op de zoon des mensen.

Lied (solisten): Lied 316: 3 en 4

VERKONDIGING

Lied (solisten): Lied 531

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e PKN Missionair werk Nederland / 2^e: Kerk

De Dorpskerkenbeweging van de PKN biedt kleine kerkgemeenten een platform om ervaringen te delen, om inspiratie en ideeën op te doen. Om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Door samen te werken met andere groepen ontstaan vaak nieuwe verbindingen tussen kerk en buurt. Wilt u dit werk steunen? Doneer uw gift op IBAN: NL10 ABNA 0444 4447 77 van Protestantse Kerk Missionair werk o.v.v. Collecte Missionair werk januari 2022.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Kort Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader

Slotlied (samenzang) (staande): Lied 763

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

**Orgelspel: Allegro uit de orgelsonate in F, opus 4 no 5 HWV 293 –
Georg Friedrich Händel (1685-1759)**

***Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten.***

MEDEDELINGEN

We mogen weer met 50 aanwezig in de kerkdienst zijn!

U kunt zich aanmelden via de website www.kerkpleinbloemendaal.nl

Koffiedrinken na de dienst en op donderdag en gespreksgroepen starten we op als de horeca weer open mag. Laten we hopen dat dat snel is!

Zondag 23 januari 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 (Online) Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma's Orgelpunt, Dichtwerk en Uit Daans platenkoffer worden voortaan, kort na de opname, op de website van Radio Bloemendaal gezet. U kunt ze dan op ieder moment beluisteren

Vanaf vandaag te beluisteren: DICHTWERK door Leny Deurloo

Voor de januari-uitzending koos Leny Deurloo een aantal gedichten van de Vlaamse dichter Herman de Coninck (1944-1997). Deze man geldt in Vlaanderen als één van de groten in de hedendaagse poëzie. Maar ook in Nederland geniet hij bekendheid, vooral vanwege zijn gevoel voor de tederheid en de kracht van zijn poëzie.

Sinds zondag 16 januari te beluisteren: ORGELPUNT door Bert Wisgerhof

2022 is het 200ste geboortjaar van César Franck. In Orgelpunt zal Bert Wisgerhof deze belangrijke componist en zijn tijdgenoten centraal stellen.

Dinsdag 25 januari 2022 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: Ds. Piet van Veelen – Organist: Wim Magré

*(Online) Dienst zondag 30 januari 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur*

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

*Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via
www.kerkpleinbloemendaal.nl*

*U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*