



**ORDE VAN DIENST**  
**voor de (online) viering op**  
**Zondag 5 december 2021**  
**in de Dorpskerk**  
**aanvang: 10.00 uur**  
**~ 2<sup>e</sup> Zondag van Advent ~**



Voorganger	: dr. Matthias Smalbrugge uit Haarlem
Ouderling van dienst	: Kees van Riessen
Diaken	: Kees van Krimpen
Orgel	: Dirk Out
Koster	: Krijn Scheeres
Kinderkring	: Voor alle kinderen van de basisschool
Crèche	: Voor kinderen van 0-4 jaar

### **Orgelspel**

### **Opgang**

**Aanvangslied:** Lied 119A: 1 en 2

### **Moment van stilte**

### **Bemoediging**

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  
*Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft*  
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
*Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen.*

### **Groet**

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus  
*Allen: Amen.*

**Vervolg aanvangslied:** Lied 119A: 3 en 4

**Voorganger:** Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
en in de geest van de Messias Jezus  
de enigheid van de HERE God  
Hoor Israël  
de Heer is onze God  
de Heer is één en enig  
Gij zult de Heer uw God liefhebben  
met geheel uw hart  
en met geheel uw ziel  
en met geheel uw kracht

*Allen: Amen*

## **Gebed van Opgang**

**Zingen:** De wereld wacht...

## **Moment met de kinderen**

**Aansteken van de twee adventskaarsen**

**Onder orgelspel gaan de kinderen naar de kinderkring**

## **DIENST VAN DE SCHRIFTEN**

**Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag**

**Zingen:** Lied 319: 1

**Schriftlezing: Jesaja 56: 1-8**

1 Dit zegt de HEER:

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;  
de redding die ik breng is nabij,  
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.

2 Gelukkig de mens die zo handelt,  
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;  
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,  
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.

3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,  
laat hij niet zeggen:

‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’

En laat de eunuch niet zeggen:

‘Ik ben maar een dorre boom.’

4 Want dit zegt de HEER:

De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,  
die keuzes maakt naar mijn wil,  
die vasthoudt aan mijn verbond,

5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:  
een gedenkteken en een naam in mijn tempel  
en binnen de muren van mijn stad.

Ik geef hem een eeuwige naam,  
een naam die onvergankelijk is.

6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden  
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,  
om dienaar van de HEER te zijn  
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,  
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,  
7 hem breng ik naar mijn heilige berg,  
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;  
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.  
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.  
8 Zo spreekt God, de HEER,  
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:  
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.

**Zingen:** Lied 433: 1, 2, 3 en 5

**Schriftlezing: Lucas 1: 26-38**

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette,  
een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.  
28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd,  
de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich  
af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar:  
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.  
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus  
noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden  
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.  
33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn  
koningschap zal geen einde komen.’  
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit  
gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal  
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.  
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.  
36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge  
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van  
haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’  
38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’  
Daarna liet de engel haar weer alleen.

**Zingen:** Lied 434: 1, 2 en 3

## VERKONDIGING

### Orgelspel

## DIENST VAN DE DANKBAARHEID

### Mededelingen door de ouderling van dienst

**Online-Gaven:** Voor meer informatie over GIVT kijk op: [www.givtapp.net](http://www.givtapp.net)

#### 1<sup>e</sup> Stem in de Stad / 2<sup>e</sup>: Kerk

Deze collecte is voor ons grootste steundoel, het Haarlemse aanloop- en ontmoetingscentrum annex eetvoorziening voor mensen, die aandacht en hulp nodig hebben. U steunt deze ANBI-instelling rechtstreeks door overmaking van een bijdrage op IBAN NL34 TRIO 0254656242 t.n.v. Stichting Stem in de Stad.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

*Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.*



---

**Zingen als er een gedachtenis is:** Lied 961

---

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader**

**Slotlied (staande):** Lied 700: 1, 2 en 3

**Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen**

**Orgelspel**

**Inzameling van de gaven bij de uitgang**

\*\*\*

## **MEDEDELINGEN**

### **Agenda**

di 07/12	14.30	Handwerken, KC
do 09/12	10.30	Koffiedrinken met ds. Jaap van de Meent, KC

### **Hoera! Het is Advent – elke Adventszondag een verhaal om 16.00 uur**

De Adventstent is elk jaar weer dé plek om dagelijks samen te komen voor verhalen en muziek en een drankje bij een wintervuur, uitgevoerd door bekende en onbekende Bloemendalers en andere buitenlui. Corona noodzaakt ons uit te wijken van onze vaste plek bij Restaurant Fleurie naar de Dorpskerk van Bloemendaal op het Kerkplein. Daar maken we het gezellig met haardvuur en kerstsfeer.

We zetten de deur voor u open op de 4 adventszondagen om 16.00 uur voor verhalen, muziek, glühwein en chocolademelk. Mis het niet!

Op zondag 5 december komen Sinterklaas en Piet naar Bloemendaal voor muziek op de vleugel.

*LET OP: Voor deze bijeenkomst is een coronatoegangsbewijs verplicht.*

### **Kerstpakkettenactie voor Buurtgezinnen**

Zoals al aangekondigd in het Maandbericht van november houdt de Diaconie dit jaar de Kerstpakkettenactie voor Buurtgezinnen. Mocht u aan het einde van dit jaar een kerstpakket cadeau krijgen, dan vragen wij u om dit af te staan, zodat wij gezinnen in de gemeente Bloemendaal die het niet breed hebben, met een kerstpakket kunnen verblijden. Wij zamelen op zondag 12 december en zondag 19 december de kerstpakketten in. Wij nemen uw pakket graag in ontvangst tussen 9.30 en 10 uur, of na afloop van de dienst in het Kerkelijk Centrum. Afhankelijk van het aantal ingeleverde pakketten gaan wij deze herverdelen en op maat maken voor de verschillende gezinnen (wel/geen alcoholische dranken of wel/niet vegetarisch). Mocht u geen kerstpakket ontvangen, maar wel willen bijdragen aan deze actie, dan kunt u een financiële bijdrage achterlaten in het daartoe bestemde geldkistje dat bij de inzamelaars op tafel staat. Van de opbrengst kopen wij dan aanvullingen.

De coördinator van Buurtgezinnen Bloemendaal, Paulien de Jong, gaat in de week voor Kerst de pakketten bij alle gezinnen aan huis bezorgen. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname aan deze actie!

*Anne-Marie Scheeres (contactpersoon Diaconie namens Buurtgezinnen)*

### **Meditaties in de Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven**

In de Adventstijd verzorgt ds. Juup van Werkhoven elke dag, behalve zondag, een meditatie, een korte uitzending via Radio Bloemendaal. Het thema is: 'van U is de toekomst', het jaarthema van de PKN. Hoe ziet die toekomst van God eruit?

We luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

### **Zondag 5 december 2021 uitzending via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl)**

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met dr. Matthias Smalbrugge

11:15 Orgelpunt

### **Elke dag behalve zondag**

10.30 Meditatie in Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven  
(herhaling om 19.30 uur)

### **Dinsdag 7 december 2021 Alle-Dag-Kerk**

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: dominee Teus Prins uit Aalsmeer / Organist: Wilbert Magré

***(Online) Intrede Dienst zondag 12 december 2021 in de Dorpskerk  
aanvang 10.00 uur***

***Voorgangers: ds. Jaap van de Meent en ds. Jessa van der Vaart***

***Aanmelden voor deze dienst is helaas niet mogelijk***

***U kunt de dienst volgen via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl)  
of via uw internetradio***