



**ORDE VAN DIENST**  
**voor de (online) viering op**  
**Zondag 28 november 2021**  
**in de Dorpskerk**  
**aanvang: 10.00 uur**  
**~ 1<sup>e</sup> Zondag van Advent ~**



Voorganger : dr. Klaas D. Goverts uit Dordrecht  
Ouderling van dienst : Mini Hulscher  
Diaken : Bart Kramer  
Orgel : Agnes van Bekkum  
Kosters : Huib Hoogeveen en Marjan Wormsbecher  
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool  
Crèche : Voor kinderen van 0-4 jaar

### **Orgelspel**

### **Opgang**

**Aanvangslied:** Psalm 74: 10

### **Moment van stilte**

### **Bemoediging**

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer  
*Allen* : *Die hemel en aarde gemaakt heeft*  
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
*Allen* : *en niet laat varen het werk van zijn handen.*

### **Groet**

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
die ons kent vanaf het begin  
en die ons draagt tot de voleinding  
en van Jezus Christus onze Heer  
vanuit de Heilige Geest.  
*Allen* : *Amen.*

**Vervolg aanvangslied:** Psalm 74: 13

**Voorganger:** Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
en in de geest van de Messias Jezus  
de enigheid van de HERE God  
Hoor Israël de Heer is onze God  
de Heer is één en enig  
Gij zult de Heer uw God liefhebben  
met geheel uw hart en met geheel uw ziel  
en met geheel uw kracht

**Allen:** *Amen*

## **Woorden van welkom**

## **Gebed van Opgang**

**Zingen:** Lied 2 (Het lied op onze lippen) : 1 en 4 tekst: Tom Naastepad

## **Moment met de kinderen**

## **Aansteken van de eerste adventskaars**

**Tijdens orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst**

## **DIENST VAN DE SCHRIFTEN**

### **Inleiding op de schriftlezing van deze zondag**

**Zingen:** Lied 319: 1

### **Schriftlezing: Ezechiël 10 vanaf vers 9**

En ik zag, en zie, vier raderen naast de cherubs,  
één rad, één wiel, naast één cherub,  
en één rad naast één cherub  
en het aanzien van de raderen  
was als de aanblik van turkoois-steen.  
Dit was hun aanzien:  
één gelijkenis van de vier  
zoals er is een rad in het midden van een rad.  
Ze draaiden zich niet om als ze gingen.

Als de cherubs gingen,  
dan gingen de raderen naast hen  
en als de cherubs hun vleugels ophieven,  
om van boven de aarde op te stijgen,  
dan wendden de raderen zich niet af van hun zijde, naast hen.  
Als gene stonden, stonden zij,  
als gene zich verhieven,  
dan verhieven zij zich met hen,  
want de Adem, de Ruach van het Levende Wezen is in hen.

Toen ging de Glans van de Eeuwige  
uit van boven de drempel van het Huis  
en stond boven de cherubs  
en de cherubs hieven hun vleugels op  
en ze stegen op van de aarde voor mijn ogen  
en toen ze uitgingen,  
toen ook de raderen tegelijk met hen,  
en ze stonden in de opening van de Oostpoort van het Huis des Heeren.

**Zingen:** Lied Psalm 119: 21

**Schriftlezing: Spreuken 25 : 11**

Een woord, gesproken op het juiste moment,  
is als gouden appels op zilveren schalen  
Of: een woord, dat op zijn wielen gaat  
een woord, de raderen gaan

**Psalm 119 : 126**

Het is tijd voor de HEERE, om te handelen,  
want zij hebben Uw Torah gebroken

**2 Thessalonicenzen 3 : 1**

Voorts, broeders en zusters, bidt voor ons,  
dat het Woord des Heeren snelle voortgang mag hebben  
en tot glans zal komen, evenals bij u.

**Zingen:** Psalm 119: 48

## **VERKONDIGING**

**Zingen:** Lied 36 (Het lied op onze lippen) : 1 en 3 tekst: Tom Naastepad

## **DIENST VAN DE DANKBAARHEID**

**Mededelingen door de ouderling van dienst**

**Online-Gaven:** Voor meer informatie over GIVT kijk op: [www.givtapp.net](http://www.givtapp.net)

**1<sup>o</sup>: KiA kinderen in de knel / 2<sup>o</sup>: Kerk**

In de week van 21 tot 27 november wordt er in Nederland huis-aan-huis gecollecteerd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie blijft onverminderd triest en urgent. Samen kunnen we hen helpen met voedsel, kleding en onderwijs en we blijven proberen om hen op een betere plek te krijgen. U kunt ook uw bijdrage overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie, o.v.v. Kinderen in de knel.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

*Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.*



---

**Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden**

**Lied als er een gedachtenis is:** Lied 961

---

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader**

**Slotlied (staande):** Lied 263: 2 en 3

**Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen**

**Orgelspel:** Variaties over Nu daagt het in het oosten – Johann Pachelbel (1653-1706)

**Inzameling van de gaven bij de uitgang**

## **MEDEDELINGEN**

### **Agenda**

zo 28/11	17.00	Hoera! Het is Advent, met burgemeester Elbert Roest
do 02/12	10.30	Koffieochtend, KC
vrij 03/12	10.30	Kerkpleinkring

### **Hoera! Het is Advent – elke Adventszondag een verhaal om 17.00 uur**

Op zondag 28 november trapt burgemeester Elbert Roest de Adventsweken af. De Adventstent is elk jaar weer dé plek om dagelijks samen te komen voor verhalen en muziek en een drankje bij een wintervuur, uitgevoerd door bekende en onbekende Bloemendalers en andere buitenlui. Corona noodzaakt ons uit te wijken van onze vaste plek bij Restaurant Fleurie naar de Dorpskerk van Bloemendaal op het Kerkplein. Daar maken we het gezellig met haardvuur en kerstsfeer. We zetten de deur voor u open op de 4 adventszondagen om 17.00 uur voor verhalen, muziek, glühwein en chocolademelk. Mis het niet!  
Voor deze bijeenkomst is een coronatoegangsbewijs verplicht.

### **Koffieochtenden**

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent. Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden.

### **Gebouwen kleuren oranje voor geweld tegen vrouwen, ook onze Dorpskerk**

Maar liefst één op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met geweld. Om een statement te maken tegen dit onrecht worden wereldwijd gebouwen vanaf 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) 16 dagen lang in het oranje licht gezet, de kleur van de hoop op een betere toekomst voor vrouwen en meisjes. In Nederland hebben 150 gemeenten en bijna alle provincies hun steun toegezegd. Daarmee krijgt Nederland naar verwachting de meeste oranje objecten ter wereld.

Waarom oranje?

De kleur staat symbool voor een zonnige, geweldloze toekomst voor alle vrouwen en meisjes ter wereld.

Voor meer informatie: [www.orangetheworld.nl](http://www.orangetheworld.nl) en [www.zontakennederlandzuid.nl](http://www.zontakennederlandzuid.nl)

### **Coronamaatregelen – online aanmelden voor de dienst**

Ingehaald door de sterke stijging van Covid-besmettingen en ziekenhuisopnames, een dringend advies van de PKN om anderhalve meter afstand te houden en een drukke decembermaand met een aantal naar verwachting druk bezochte diensten, heeft de Coronacommissie besloten per 28 november wederom het PKN-advies te volgen.

### *Nieuwe maatregelen*

Dit betekent dat bezoekers van de kerkdienst zich van te voren moeten aanmelden, een plaats krijgen toegewezen, tijdens het lopen een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. Er zal ook voorlopig geen koffiedrinken zijn na de dienst.

### *Online aanmelden voor de dienst*

U kunt zich voor de dienst zelf online aanmelden via ons nieuwe aanmeldsysteem. U kunt zien of de dienst vol is of niet en dat u zich tot en met de dag zelf kunt aanmelden voor de dienst. [www.kerkpleinbloemendaal.nl](http://www.kerkpleinbloemendaal.nl)

### **Meditaties in de Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven**

In de Adventstijd verzorgt ds. Juup van Werkhoven elke dag, behalve zondag, een meditatie, een korte uitzending via Radio Bloemendaal. Het thema is: 'van U is de toekomst', het jaarthema van de PKN. Hoe ziet die toekomst van God eruit?

De profeten van Israël dromen van Gods toekomst. En in Jezus hebben wij die toekomst van God nabij zien komen, zien dagen. Dat sluit mooi aan bij Advent,

in de weken van Advent leven we immers toe naar de komst van Jezus. 'Advent is dromen dat Jezus zal komen' zo gaat dat mooie Adventsliedje van Hanna Lam.

We laten ons inspireren door klassieke teksten uit de profeten, psalmen, evangeliëverhalen en de brieven. Teksten die al eeuwenlang in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

De eerste uitzending is op maandag 29 november. De uitzendingen beginnen om 10.30 uur en duren 10-15 minuten. Na afloop staat de uitzending online voor wie op een ander moment wil (terug) luisteren. De uitzendingen zijn ook om 10.30 uur en om 19.30 uur te beluisteren via uw internetradio.

U kunt zich abonneren op een dagelijkse email met een link naar de uitzending en een fotomeditatie. Was u bij de vorige meditaties ook geabonneerd dan ontvangt u de mails automatisch. Was u nog niet geabonneerd, dan kunt u zich via de website van Radio Bloemendaal aanmelden.

### **Inzamelen van de gaven**

Uw gaven zullen weer fysiek worden ingezameld.

Het blijft voorlopig bij een uitgangscollecte met open mandjes met GIVT-zender, apart voor Diaconie en Kerk. Muntgeld is niet meer in te wisselen bij de bank; daarom vragen we u om collectebonnen of papiergeld te doneren.

Collectebonnen van 1, 2 en 5 euro zijn te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.

Hoe kunt u collectebonnen bestellen:

U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau (ma t/m do 10-12 uur) en geeft door welke bonnen u zou willen ontvangen.

De vellen bestaan uit 20 zegels.

Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00

Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00

Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00

***Betaling via PIN is niet mogelijk.***

U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons over op  
IBAN: NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen,  
onder vermelding van collectebonnen.

**Zondag 28 november 2021 uitzending via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl)**

- 09:30 Opgang met muziek door Hans Paap  
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Klaas D. Goverts  
11:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof, bewerkingen van en improvisaties op  
adventsliederen

**Vanaf maandag 29 november 2021 elke dag behalve zondag**

- 10.30 Meditaties in Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven  
(herhaling om 19.30 uur)

**Dinsdag 30 november 2021 Alle-Dag-Kerk**

- 12.00 Muziek  
12.25 Voorganger: ds. Mirjam Sloots / Organist: Everhard Zwart

***(Online) Dienst zondag 5 december 2021 in de Dorpskerk  
aanvang 10.00 uur***

***Voorganger: dr. Matthias Smalbrugge uit Haarlem***

***U kunt zich aanmelden via de website  
[www.kerkpleinbloemendaal.nl](http://www.kerkpleinbloemendaal.nl)***

***U kunt de dienst ook volgen via [www.radiobloemendaal.nl](http://www.radiobloemendaal.nl)  
of via uw internetradio***