



ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 17 oktober 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 5^e Zondag van de Herfst ~

Liturgen : vanuit de werkgroep Groene kerk
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot en Erik Ingwersen
Diaken : Klaas van Giffen
Orgel : Agnes van Bekkum
M.m.v. : Dubbelkwartet o.l.v. Peter Folstar
Koster : Joost Lub

Pianospel

Opgang (*de gemeente gaat staan*)

Aanvangslied: Lied 216: 1 en 2

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen : Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen : Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 216: 3

Voorganger: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël de Heer is onze God
de Heer is één en enig
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht
Allen: Amen

Woorden van welkom

Gebed van Opgang

Koor: Glorialied Psalm 66: 1-9 - Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918)

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op het thema: ‘Na ons de zondvloed?’

Zingen: Lied 681

Schriftlezing: Genesis 9: 1-3 en 8-17

1 Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen:

‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.

2 De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel,

de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht.

3 Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.

8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:

9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,

10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn:

vogels, vee en wilde dieren,

met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.

11 Deze belofte doe ik jullie:

nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:

13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond

tussen mij en de aarde. 14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond

met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16Als ik de boog in de wolken zie

verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het

verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Zingen: Lied 992: 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing: Matteüs 19: 16-30

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag:

‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’

17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede?’

Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus,

‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’

20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’

21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan.

24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’

26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop vroeg Petrus:

‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn

majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Koor: Come Down, O Love Divine - Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

OVERDENKING

Zingen: Lied 839

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: KiA Werelddiaconaat Kameroen / 2^e: Kerk

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn, die door de klimaatverandering verder oprukt en boerenfamilies van hun grond verdrijft. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk treden zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Kameroen

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Koor: An Irish Blessing – James F. Moore (1948-)

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961

Componist Floris van der Putt, Dichter Huub Oosterhuis

*Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.*

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 425

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Orgelspel: 'Onder de groene linde' – J.P. Sweelinck (1562-1621)

MEDEDELINGEN

Agenda

do 21/10 10.30 Koffieochtend, KC
za 06/11 10.00 Sam's kledingactie, KC

Kinderkring in oktober en november

Lieve kinderen, lieve ouders,

We gaan weer bouwen aan mooie kinderactiviteiten in de kerk. Op de volgende zondagen is er kinderkring, een dienst voor jong en oud met predikanten die jullie vast aanspreken. Komen jullie ook?

24 oktober - 31 oktober - 14 november - 21 november

Op de andere zondagen is er geen kinderkring maar ligt er wel een pakketje klaar om tijdens de kerkdienst te knutselen of puzzelen

Koffieochtenden

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent. Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden.

SAM'S Kledingactie

Vergeet u niet alvast oude kleding en schoeisel apart te houden voor de inzameling op zaterdag 6 november? Van 10 tot 13 uur zamelen we als Diaconie weer gebruikte kleding en schoeisel in voor SAM 's kledingactie. Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Zondag 17 oktober 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk
11:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof

Dinsdag 19 oktober 2021 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Pastoor Martina Liebler / Organist: Everhard Zwart

***(Online) Dienst zondag 24 oktober 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur***

Voorganger: ds. Niek Scholten uit Aerdenhout

Er is Kinderkring !

U bent van harte welkom in de kerkdiensten.

Aanmelden is niet meer nodig.

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***