



ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
zondag 8 november 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 8^e Zondag van de Herfst ~

Voorganger	: Ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst	: Ton Bruggeman
Diaken	: Bart Kramer
Orgel	: Dirk Out
Solisten	: Ineke Dercksen en Baukje Sibma

Orgelspel

Opgang (*de gemeente gaat staan*)

Aanvangslied door solisten: Lied 283: 1-3

tekst Sytze de Vries,
melodie Broedergemeente 1740

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen: Amen.

Vervolg aanvangslied door solisten: Lied 283: 4 en 5

Voorganger: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
de Heer is onze God
de Heer is één en enig
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Allen: Amen

Woorden van Welkom

Gebed van Opgang

Lied door solisten: Lied 305

tekst: Sytze de Vries, melodie Willem Vogel

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Inleiding op de schriftlezing van deze zondag

Lied door solisten: Lied 333

componist Willem Vogel, dichter Sytze de Vries

Schriftlezing: 2 Koningen 13: 14-21 (Amsterdams preekteam)

- 14 Elisa nu was ziek aan zijn ziekte
waaraan hij zou sterven,
en Joas, de koning van Israel, daalde naar hem af,
weende over zijn aangezicht en zei:
Mijn vader, mijn vader,
wagen van Israel en zijn ruiters!
- 15 Elisa zei tot hem:
Haal een boog en pijlen!
Hij haalde een boog en pijlen.
- 16 Hij zei tot de koning van Israel:
Plaats je hand aan de boog!
Hij plaatste zijn hand daaraan
en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning.
- 17 Hij zei:
Open het venster naar het oosten!
Hij opende het
en Elisa zei:
Schiet!
Hij schoot.
Hij zei:
Een pijl van bevrijding door JHWH is het,
een pijl van bevrijding van Aram!
Je zult bij Afek Aram slaan
tot verdelgens toe.
- 18 Hij zei:
Haal de pijlen!
Hij haalde ze.
Hij zei tot de koning van Israel:
Sla ermee op de aarde!
Hij sloeg driemaal

- en stond toen stil.
- 19 De man Gods werd woedend op hem en zei:
Je had vijf of zesmaal moeten slaan
dan zou je Aram tot verdelgens toe hebben geslagen.
Maar nu sla je Aram maar driemaal.
- 20 Elisa stierf
en ze begroeven hem.
- jaar op jaar komen de benden uit Moab het land binnen. -
- 21 En het geschiedde
toen ze een man aan het begraven waren:
Zie! Ze zagen een bende
En wierpen de man in het graf van Elisa en gingen weg.
De man raakte het gebeente van Elisa aan
werd levend
en stond op zijn voeten.

Lied door solisten: Lied 316: 1 en 2

tekst Jan Wit
melodie Genève 1551

Schriftlezing: Marcus 12: 28-34 (NBG aangepast)

- 28 En een van de schriftgeleerden,
die gehoord had dat ze met elkaar redetwisten
en ervan overtuigd was dat hij hun goed geantwoord had,
kwam tot hem en vroeg:
Welk gebod is het eerste van alle?
- 29 Jezus antwoordde:
Het eerst is:
Hoor Israel,
de Heer onze God
de Heer is één
en je zult de Heer jouw God liefhebben
met geheel je hart
en geheel je ziel
en met geheel je verstand
en uit geheel je kracht.
- 31 Het tweede is dit:
Gij zult je naaste liefhebben
als jezelf.
Een ander gebod, groter dan deze,
bestaat niet.
- 32 En de schriftgeleerde zei tot hem:
Inderdaad, meester,
naar waarheid heb je gezegd
dat hij een is
en dat er geen ander is dan hij.

- 33 En hem lief te hebben
uit geheel het hart
en uit geheel het verstand
en uit geheel de kracht
en je naaste liefhebben als jezelf
is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.
- 34 En Jezus, terwijl hij zag
dat hij verstandig geantwoord had,
zei tot hem:
Je bent niet ver van het koninkrijk Gods.
En niemand durfde hem meer iets te vragen.

Lied door solisten: Lied 316: 3 en 4

VERKONDIGING

Lied door solisten: Lied 827

tekst Willem Barnard
melodie Genève 1551

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e KiKa – kinderen kankervrij / 2^e: Kerk

KiKa geeft voorlichting over kinderkanker, een lot dat jaarlijks circa 550 kinderen in Nederland treft. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL89 INGB 0000008118

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373716559

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 'Dorpskerk Bloemendaal' uit de lijst.



Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling uitgesproken worden

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

componist Floris van der Putt, dichter Huub Oosterhuis

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader**

na elke intentie gesproken:

Voorganger : Zo bidden wij

Allen : *Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.*

Slotlied door solisten (staande): Lied 767

Tekst Willem Barnard, Melodie Dublin 1706

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Orgelspel: Sinfonia uit Solomon van G.Fr. Händel (1685-1750)

**TIJDENS HET ORGELSPEL
KRIJGT U VAN DE KOSTER EEN TEKEN
DAT U DE KERK MAG VERLATEN.
VERGEET NIET UW MONDKAPJE WEER OP TE DOEN!**

MEDEDELINGEN

Agenda

maandag	09/11	20.00	Diaconie, Kerk
woensdag	11/11	20.00	Consistorieoverleg, KC
donderdag	12/11	10.30	Koffie-ontmoeting, KC
vrijdag	13/11	10.30	Kerkpleinkring, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

Koffie-ontmoeting

De komende donderdagen wordt er van 10:30 tot 11:30 uur een koffie-ontmoeting in het Kerkelijk Centrum georganiseerd . We kunnen niet rondlopen, de coronaregels blijven gelden, maar we kunnen elkaar in elk geval zien en spreken. Ik ben van donderdag 29 oktober tot en met donderdag 26 november de gastvrouw.

Voor mij ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten voor ik eind november mijn werkzaamheden beëindig.

Voor alle bijeenkomsten geldt:

Aanmelden bij het kerkelijk bureau is noodzakelijk, telefonisch 023 5241913 of per mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl.

U kunt zich voor 1 koffieochtend aanmelden, we kunnen 15 deelnemers ontvangen.

We houden afstand en dragen als we ons binnen het gebouw verplaatsen een mondkapje. De situatie rond de Coronamaatregelen verandert bijna dagelijks, het kan dus ook zijn dat de ontmoetingen niet door kunnen gaan.

ds. Juup van Werkhoven-Romeijn

Zondag 8 november 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Jessa van der Vaart

11:15 Hemelse Modder: Vincent Bijlo ontvangt onderzoeksjournalist, podcaster en mediadocent Zoë Papaikonomou

12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman

13.15 Aangeraakt met Mirjam Wolthuis

Dinsdag 10 november 2020 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Voorganger: Ds. Bas van der Graaf / organist: Rob van Dijk

*(Online) Dienst zondag 15 november 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur*

Voorganger: Ds. Wouter Klouwen uit Baarn

**WILT U BIJ DE DIENST AANWEZIG ZIJN
MELDT U ZICH DAN VÓÓR DONDERDAG 12.00 UUR
AAN VIA [BUREAU@KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL](mailto:bureau@kerkpleinbloemendaal.nl)
OF VIA 023-524 19 13**

*U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio*